

En sjömanssläkt, en målarsläkt och två hus sammanvävda av kärlek



I närmare 200 år har den lilla röda "skomakarverkstaden" och den gula "Westerholmska villan" varit ett blickfång vid Hamngatans början i Jakobstad. Husen har sett släktled komma och gå. De har sett kärlek tändas över gatan och upplevt två äktenskapsband knytas i min släkt. Jag önskar att väggarna kunde berätta om hur tre generationer av min mormors släkt hade det i den lilla röda stugan där de bodde fram till år 1893. Och likaså vad som utspelade sig efter att morfars far, Hans Westerholm, köpte den gula villan i maj 1876, där barn och barnbarn växte upp och villan slutligen såldes till staden Jakobstad år 1949.

Men väggarna är stumma och jag har fått ty mig till kyrkböcker, mantalslängder, röst- och kontrollängder, gamla dokument, brandförsäkringar, brev, skrifter av olika slag, gamla tidningsurklipp och hjälpsamma personer. Småningom har förfädernas liv fått konturer, ofta kantade av möda och sorg.

Jag vill först berätta om mormor Johanna Widmans släkt från det att bondsonen från Munsala, sjömannen Matts Karlsson Jussila och hans hustru Maria Hämäläinen flyttade in i den lilla stugan med sina barn år 1843.

Men innan vi låter familjen kliva in i sitt nya hem vill jag i korthet berätta lite vad jag vet om stugan därförinnan.

Den lilla röda stugan: kyrkstuga, bostad, skomakarverkstad, frisersalong

Hamngatan 4, tomt 103 i stadsdel 4. Före branden 1835 var stugans tomtnummer 142.

- Det sägs att innan larsmoborna fick sin egen kyrka i slutet av **1780-talet** kom de till Jakobstad på gudstjänstbesök. Då kunde de få övernatta här i stugan.
- Enligt mantalslängden från år **1795** innehades stugan av barnmorskan Eva Björkman. Mittemot på andra sidan gatan (dåvarande tomtnummer 158) bodde Anders Björkman med hustru Anna.
- År **1805** bodde tobaksarbetaren Johan Fordell här med sin familj. Johan var tobaksspinnare vid Strengbergs.

- År **1815** var Johan Fordell ännu antecknad här. Men i längden från **1820** har han flyttat till granntomten nr 143 och sjömannen Jonas Carlström flyttat in med sin hustru Anna. De bodde kvar här ännu **1825** med sin fem personers familj.
- Efter dem ca **1830** intas stugan av styrman Jacob Backman med familj, också de fem personer.
- **1840** ägdes stugan av vaktmästaren Nils Nordström. Han hyrde ut den åt sjömannen Carl Sundblad med familj (fyra personer).
- Efter dem blev min mormors morfar, sjömannen **Matts Karlsson Jussila** ägare till stugan. Låt oss nu lära känna familjen Jussila. **Året är 1843.**

Uppgifter om familjen:

Matts Karlsson Jussila, född i Munsala 12.7. 1805. Hans föräldrar var bonden på Jussila, Karl Mattsson Jussila (1780-1852) och bonddottern Maria Karlsdr Tollikko (1781-1859), född på Bjon i Ytterjeppo (med anor till Kimo i Oravais). Sjön blev Matts levebröd trots att han var äldst av de nio barnen. Han drunknade 7.1.1851 i Stockholms skärgård. Gift 12.10.1834 med **Maria Sophia Hämmäläinen**, född 1.12 1810 i Jakobstad. Död 14.12.1864 i Jakobstad. Hennes mor Greta Hämmäläinen (1779- 11.1 1839) inflyttade till Jakobstad som ung piga. Marias far var okänd.

(Jag har förgäves försökt hitta Gretas föräldrar och födelseort. I "Finsk Communionbok för Jakobstads Finnar från år 1772" hittade jag den äldsta uppgiften om henne i namnlistan över tjänstefolk, Pig Greta ThomeD Hämmäläinen 1779. Första nämnda nattvarden år 1804.)

Matts och Marias barn:

1. Maria Mathilda Karlsson, född 13.11. 1836 i Jstad. Gift 13.12.1863 med trädgårdsmästare Alexander Ström, född 1843 i Pedersöre. *Barn:* Anna och Agda födda 1864 och 1866.

2. Karolina Sofia Karlsson, född 30.3.1841 i Jstad, död 15.4. 1923 i Jstad. Gift 9.6. 1870 med sjömannen Matts Widman, född 12.6 1826 på Lassila i Kovjoki. Jordfäst i havet i Surabaya 1882. *Barn:* Johanna och Ellen födda 1869 och 1871.

3. Carl Johan Karlsson, född 2.4.1842 i Jstad. Flyttade 1860 till Nykarleby. Handelsbokhållare.

4. Evelina Wilhelmina Karlsson, född 11.11 1847. Död 1849.

Då Matts och Maria flyttade in i stugan 1843 var de ca 38 och 33 år gamla. Barnen **Mathilda**, **Sofia** och **Carl Johan** var ungefär sex, två och ett år. Lilla **Evelina** föddes år 1847 och blev bara två år. Livet i stugan kan inte ha varit lätt. Allra minst för sjömanshustrun som fick ta det mesta ansvaret, fostran, kläder och mat på bordet. Mannen var mest ute till sjöss och när han var hemma var det andra problem att tas med. Matts, liksom de flesta sjömän på den här tiden, var fostrad och präglad av det hårda livet till sjöss. Pojkarna mönstrade på i 15 års ålder och disciplinen var sträng på skeppen. De fick utstå mycket och lära också sig själva hårda tag i det dagliga arbetet med råbarkade äldre sjömän. Minnet av hur det var att leva i ett hem bleknade bort under de årslånga seglatserna som ofta var en kamp på liv och död. Med de ögonen får man väl också se på de korta besöken som gjordes i hemmet. Kommunionböckerna berättar om böter för svordomar och fylleri och enligt rådstuvurättens protokoll år 1833 sonade Matts Jussila böter för "15 Rubel i Silfver" med "Tolf Dagar i

fängelse vid vatten och bröd”. Orsaken var sönderslagna fönster i handlanden Johan Salins ”boningsbyggning”. Det skulle vara intressant att känna till orsaken. Johan Salin var en inflytelserik man och hade sitt finger med i mångt och mycket bl.a. som medlem i många viktiga kommittéer i staden.

Den 7 januari 1851 drunknade Matts Jussila i Stockholms skärgård. Nu föll också den ekonomiska bördan på Maria ensam. Jag antar att hon hankade sig fram genom att ta emot hyresgäster. Trots att det var trångt i stugan kunde tidvis upp till fyra, fem hyresgäster vara registrerade. Maria hade ett eget potatisland, kanske också en ko då barnen var små.

Den 6.4. 1856 gifte Maria om sig med skeppstimmermannen **Matts Gustafsson Moström** från Kronoby, född 13.11 1823. Matts Moström omnämns också som ölbryggare och ägare till stugan. Äktenskapet blev kort. *”1860 5 december vådlig omkom drunknad i Livorno”* står det i *”Namn o Befarenhetsrulla öfver sjömanskapet i Jakobstad”*. Äktenskapet med Matts Moström var barnlöst. Maria dog år 1864.

Döttrarna Mathilda och Sofia bodde till och från i stugan efter moderns död. Sofia gifte sig 9.6. 1870 med sjömannen och båtsmannen **Matts Widman** som nu nämns som ägare till stugan.

Matts Widman föddes 12 juni 1826 på Lassila i Kovjoki. Hans far var torparen **Johan Mattsson Widman** (1780 – 1846) som kom från Munsala till Lassila där han gifte sig med gårdens dotter **Margareta Erikdotter Lassila** (1789 – 1840). Efter moderns död begav sig Matts till sjöss ca femton år gammal. Havet blev hans liv ända till slutet. Korta var perioderna på land mellan på- och avmönstringar. Långa var färderna till jordens alla kontinenter, ofta var han borta ett par år i gången. Trots det hann han med två äktenskap, första gången med sjömansdottern Maria Sofia Kronqvist, född 1852. Vid avmönstringen från Mainio i april 1868 hann han ta avsked av henne innan hon dog i lungrot samma månad. De hade inte några barn.

Innan Matts påmönstrade Mainio för en ny resa i oktober förlovade han sig med Karolina Sofia, dotter till Matts och Maria och som blev min mormorsmor. (Se familjerutan.)

När Matts kom tillbaka till Jakobstad 1870 blev det vigsel 9 juni. Dottern Johanna (Hanna) var nästan elva månader. I oktober är det på nytt påmönstring, lillasyster Ellen föds 15 juni 1871. Inte heller nu hinner Matts hem. Först i augusti mönstrar han av Mainio bara för att mönstra på en dryg månad senare. På den resan blev han nästan två år.

Tid för familjeliv blev det knappast. Den ena resan följdes av den andra. Den 6 september 1880 mönstrade Matts på fregatten Europa. Det blev hans sista resa. Under färden insjuknade han i kolera och dog den 26 juni 1882, 56 år gammal. Hans kropp sänktes i havet i Surabaya, Java. Kaptenen Frans Peterson jordfäste honom. Till sina flickor Hanna och Ellen hade Matts Widman köpt var sitt kinesiskt skrin, antagligen i Hongkong där fartygen ofta tog

i hamn och sjömännen passade på att göra uppköp till sina familjer. För Matts del var resan slut men skrinen kom hem till Jakobstad och har sedan dess gått i arv på kvinnolinjen.



*Matts Widman 1826-82 och Sofia Karlsson 1841-1923
Matts fotograferad i Hull, England, i ateljé Geo Roberts and son.*

Matts Widmans på- och avmönstringar från år 1867 (utdrag ur sjömansböcker)

21/10 1867 med **Mainio** Wikblad på n.s. 6/4 1868 afm.
5/10 1868 med **dito** på ns 12/6 1870 afm.
20/6 1870 m. **dito** på dito 12/9 1870 afm.
10/10 1870 m. **dito** på dito 28/8 1871 afm.
2/10 1871 m. **dito** på dito 29/9 1873 afm.
20/10 1873 m. **Europa** F. Nyberg på Nordsjön.
Afmönstrat i Liverpool 14/10 1876
(anm. ns eller n.s. = Nordsjön)



Barkskeppet Mainio.

Forts. i ny sjömansbok :

Båtsman på **Weritas**, kapten H. Roos. Påm. 27/8 1877.
Häri från till Nordsjön och vidare.
Afm. 31/5 1878. (Bild till höger)
Båtsman på **Weritas**, kapten H. Roos. Påm. 12/6 1878.
Häri från till Westersjön och vidare.
Afm. 9/6 1879.



Weritas

Båtsman på **Alerte**, kapten F. Lenander. Påm. 29/9 1879. Häri från till Nordsjön och vidare.
Afm. 30/5 1880.
Båtsman på **Alerte**, kapten A. Laurell. Påm. 21/6 1880. Häri från till Nordsjön. Afm. 30/8 1880
Båtsman på **Europa**, kapten F. Pettersson. Påm. 6/9 1880. Död.



Fregatten Europa.

(Skeppsbilderna ur Jakobstads museums bildarkiv.)

Matts Widmans änka Sofia med barnen Ellen (1871-1960) och Hanna (1869-1956) samt det ena av skrinens döttrarna fick.

År 1892 var sjömansänkan Sofia Widman ännu antecknad som gårdsägare till tomt nr 103 tillsammans med yngre dottern Ellen Sofia Widman. Följande år har stugan bytt ägare. Skomakaren **Anders Englund** hade flyttat in med sin hustru **Henrietta** och fem barn. Sofia och Ellen köpte tillsammans tomt 117 på Hamngatan dit de flyttade. Sofia dog 15.4 1923 och dottern Ellen 8.9 1960.

Ellen var fabriksarbeterska på Strengbergs. Då Strengbergs öppnade en filial i Härnösand följde Ellen med dit för några år. Hon förblev ogift och barnlös.

Johanna (Hanna) blev *den första länken* mellan den röda stugan och den gula villan. Hon flyttade över gatan och blev hustru till målarmästare Hans Westerholms son **Karl Gustaf Westerholm**. De gifte sig 21 december 1890 och fick fem barn: **Elvi** (1891-1918), **Gösta** (1893-1975) **Thor** (1896-1967), **Rachel** (1902-1975) och min mor **Irma** (1906-1981).



Thors son Gustaf har berättat följande barndomsminnen: *"Ellen Widmans hus var det tredje huset efter Westerholmska gården. I sitt fönster hade hon en pigtittare, en spegel med vilken hon kunde se allt som hände på Hamngatan. Jag hälsade på henne efter skolan ibland och hon låg alltid på soffan i salen. Skrattande påstod hon sig ha en så förfärlig huvudvärk att hon gärna skulle byta huvud med en ko. Jag fick alltid ett pologryn, en liten marmeladfylld karamell eller också en sockerbit. Hennes hus var ombyggt till två lokaler. Köket var mycket litet med en murad öppen spis. Kopparkaffepannan hängde på en svängbar krok och var alldeles sotig. Jag minns att pappa tog den till plåtslagare Kalle Limnell på Skutnäsgatan att förtennas."*

← Kopia av en ferrotyp



Hanna Widmans och Karl Gustafs äldsta dotter Elvi Mathilda förälskade sig i skomakare Anders Englunds son Axel Andreas Englund (1884-1956).

Deras bröllop stod i december 1911. Kärleken har nu vandrat fram och tillbaka mellan den röda skomakarstugan och den gula westerholmska villan, cirkeln är sluten.

Efter ett par år i Helsingfors emigrerade Axel och Elvi 1914 till Kalifornien med sin son **Victor Eugen** (1912-1979). Lyckan där blev inte lång. Elvi dog 23/7 1918 i tuberkulos. Eugen stannade i Kalifornien för gott. Axel flyttade tillbaka till Finland efter ett par perioder där. Eugens tre söner **Lawrence** (f. 1941), **Charles** (f. 1942) och **Kenneth** (f. 1948) har alla bildat familj och skaffat barn. När Charles och Kenneth besökte Jakobstad år 2002 fick de se var deras farfar och farmor vuxit upp. Det blev en stark upplevelse.



Bilden tagen på Skutnäs, 42. Elvi, Axel och Eugen skall resa till Helsingfors. Släkten samlad: Från vänster Hanna och Karl Gustaf Westerholm, Irma, Henrietta Englund, Elvi och Axel med Eugen. Rachel, Axels bror Verner, skomakare Anders Englund och Axels kusin Wilhelm (Ville).

Många jakobstadsbor kallar den lilla röda stugan skomakarverkstaden. Men för mig är den de *tappra sjömansänkornas stuga*. I knappa förhållanden fostrade dessa duktiga mödrar sina barn till dugliga kvinnor och män. Under de femtio år som stugan var i vår släkts ägo, 1843-1893, fick tre sjömän sin grav i havet - och alla tre hette Matts i förnamn.

Den gula villan, hem för en gammal målarsläkt

Hamngatan 3, tomt 6 i stadsdel 4. Före branden 1835 var tomtnumret 158, efter branden 119 i VI kvarteret.

Här i den gula långa villan med den höga stenfoten hann tre generationer målare, Hans, Karl Gustaf och Thor Westerholm bo mellan åren 1876 och 1949 då arvingarna sålde gården till staden Jakobstad. Då Thor år 1959 emigrerade till USA med sin familj, tog han också målarfirman med sig. År 1999 fyllde måleriet 150 år. Samtidigt avvecklade Thors son Gustaf Westerholm verksamheten.



Tavlan är en pannå som Karl Gustaf målade ur minnet 1918. På tavlans baksida finns texten "Kyrkplan på 1880-talet". På den öppna platsen står idag Jakobstads gamla brandstation. Tavlan skänktes 1951 till Jakobstads museum av sterbhuset. Idag hänger den på väggen i museets kansli. Gula villan längst till vänster.

Huvudbyggnaden uppfördes 1828. Men bortre delen av den (nr5) uppfördes redan 1812. Den gamla källaren från 1806 (nr4) vittnar om tidig bebyggelse. (Se kartan!)

- I mantalslängden från **år 1795** nämns Anders Björkman med hustru Anna Greta på tomt nummer 158, alltså där var den gula villan står idag. **År 1805** bor de kvar. Anders benämns borgare.
- **År 1815** bor också sjömannen Matts Holm i huset. Hustrun heter Anna Beata Björkman. I längden av **år 1825** är Anders och Anna Greta borta. Styrman Matts Holm (fem personer) bor kvar. I fortsättningen från **1840** bor två familjer Holm, borgaren, styrmannen och gårdsägaren Matts Holm och sjömannen Nils Holm med sina familjer här. Tomtnumret är nu 119.
- I längden **1849** är Nils Holms familj borta, kvar är Matts och Anna Beata Holm. Tre sjömansfamiljer är därtill antecknade, Johan Drake, Abraham Jansson och skepparen Gustaf Nyman.
- Ännu i mantalslängden **1855** finns Matts och Anna Beata Holm kvar samt styrman Johan Drake med sin hustru Anna. Hyresgästerna växlar under åren.
- **År 1857** är bl.a. styrmannen Anders Björkman inskriven, högst troligt bror till Anna Beata Holm.
- På **1860-1870-talet** ägde bokbindaren Frans Fredrik Ahlbäck tomten och bodde här med sin stora familj. Frans drunknade under en resa till Amerika "på Atlantiska hafvet 24/2 1873".
- Efter familjen Ahlbäck nämns ännu handlanden Hjalmar Nordgren som invånare i villan, innan min morfars far Hans Westerholm köpte gården **3 maj 1876**.



På kartan är "skomakarverkstaden" markerad röd, den Westerholmska villan markerad gul. Lilla Hamngatan heter idag Christinegatan. Brunnsgatan finns inte mera som gata.

Kartan med fem numrerade byggnader på tomt nr 119 och uppgifter om dem är från ett brandförsäkringsbrev år 1862.

Nr 1 Den gula huvudbyggnaden, uppförd år 1828. Sju rum. (En sal, tre kamrar, ett kök, en förstuga samt ett vindsrum.)

Nr 2 Den röda byggnaden uppfördes år 1834, fyra rum (tre magasin och ett vedlider).

Nr 3 Stall, spillningslider och fähus, uppförd år 1844.

Nr 4 Välvd källare med gråstensgolv. En vånings överbyggnad av trä, rödmålad. Uppförd 1806.

Nr 5 Huset byggt år 1812. Tre rum (två kamrar och en förstuga), två kakelugnar av gult tegel. Huset är sammanbyggt med huvudbyggnaden och är också målat med gul oljefärg liksom huvudbyggnaden nr 1.

Till gården hörde ett rödmålat plank med stolpar.

Målarmästare Hans Westerholm (f. West) 20/7 1825-30/6 1902

Min morfars far **Hans West** föddes den 20/7 år 1825 på West hemman nr 5 i Vörå, i byn Rekipeldo (idag Rejpelt). Hans föräldrar var husbonden Eric Johansson West (1788-1874) och Brita Hansdotter Israels (1791-1871). West hemman hade brukats av både Eric's far, farfar och farfarsfar Johan Mattson som föddes i Lestijärvi ca 1700 och blev måg på hemmanet.

Av idag okänd orsak gick hemmanet förlorat kring året 1839. I den vevan lämnade Hans och de fyra vuxna syskonen Lisa, Anna, Greta och Erik Vörå. Lovisa och Anders som var yngre stannade ännu en tid med föräldrarna som efter att först ha varit inhysta på granngården Peth blev torpare på Isamäki i Tuckur.

Min mor Irma citerade ofta ordspråket "Den som går i borgen, går i sorgen" med hänvisning till släkthemmanet.



Hans West flyttade till Wasa den 6 november 1839 och kom som målarlärning till Jakobstad år 1841 där han tog namnet **Westerholm**. Han verkade som gesäll hos målarmästaren Benjamin Töhlgren vid dennes död den 8 mars 1849. Hans efterträdde sin mästare som stadsmålare efter att den 25 april samma år av allmän rådstuvurätt i Jakobstad vunnit burskap som målarmästare.

Hans gifte sig den 22 juli 1849 med **Brita Katarina Andersdotter Rudnäs** född i Kronoby 15/2 1827. Under de svåra nödåren 1867 och 1868 med svält och epidemier som grasserade föddes min morfar **Karl Gustaf Westerholm** den 30 oktober 1867. Han var den yngsta av tretton barn av vilka nio dött som små. Tio månader senare dog Brita i tyfus, 22 augusti 1868.

I familjebibeln har Hans skrivit : "Hun gick bort i sina unga år från en älskad make och 4 ennu lefvande barn, till de sälla barnen som fore henne af gåt till de saligas boningar".



Det här fotografiet togs i samband med att Hans gifte om sig i mars 1869 med **Helena Sundqvist** (1829-1904). Hon var sjömansdotter och hade vuxit upp på Hamngatan. Gustaf sitter i sin styvmor Helenas famn. Bakom henne står hennes dotter **Maria Wilhelmina Sundqvist** (f. 1851). Bakom Hans lutar sig Britas och Hans förstfödda, **Catharina Carolina** (f.1850). Båda de här jämgamla flickorna flyttade till Helsingfors och gifte sig där, Maria med Matts Nyström och Carolina med Frans Karp.

Fotograf Lars Johan Peldan, 1869.

Sven Eric föddes 1853. Som 24 år gammal emigrerade han till USA på ett för den tiden ganska vanligt sätt. Han tog hyra som sjöman på fregatten Equator och framme i Philadelphia rymde han från skeppet. I Equators loggbok står det skrivet för den 10 dec.1877: "...saknades jungman Sven Westerholm äfven hanses efäkter". Fartyget fortsatte tio dagar senare till Antwerpen "för fulla segel". Sven bosatte sig i trakten av New York, gift med **Kate Gheam**. Som änka efter sjömannen **Emil Jansson** emigrerade **Lovisa Augusta** (f.1858) år 1913 med sonen **Emil** till Amerika. (Lovisa längst till vänster)

Med sin andra hustru Helena fick Hans barnen **Aina Maria** och **Hans Wiktor Ivar**, födda 1870 och 1873. Båda dog som tonåringar (tyfus, lungshot).

Av syskonen blev bara **Gustaf** kvar i hemstaden. Han tog över måleriet och bodde kvar i gula villan på Hamngatan med sin familj.



Hans Westerholms målarmästararbete var målningen "Panthern" som när detta skrivs förvaras av sonsonen Gustaf i USA som också fotograferat tavlan.

Skråskylten här bredvid förvaras på Malmska gården. Texten förtäljer att skylten är från 1849 då Hans fick sitt mästerbrev och blev målarmästare i staden. Detta efter att hans läromästare Benjamin Töhlgren dött i mars samma år.



Samarbetet och sämjan mellan gesällen Hans Westerholm och målarmästaren Benjamin Töhlgren verkar ha varit mycket gott. I sitt testamente skriver Töhlgren "skall Hans Westerholm för sin trogna tjänst hafva Tre hundra Riksdaler, jemte min klåcka är honom skänkt förut samt allt hvad till min verkstad och måleri hörer". Här räknar

Töhlgren upp penslar, färger, verktyg med mera. Töhlgrens gravsten finns utanför Jakobstads kyrka.

Töhlgren hade bott på hyra hos familjen Bremer nära kyrkan (tomt 101). Där var också Hans antecknad som boende från början av 1840-talet, först som lärling, sedan som gesäll och från 1850 som målare tillsammans med hustrun Brita Katarina. I kommunionboken 1857-65 är Hans antecknad som gårdsägare till tomt 133 i hörnet av Blockmakaregatan och Lilla Hamngatan fram till 1876 då Hans köpte den gula villan på Hamngatan.



Raul Pohjonen skriver i sin bok *De österbottniska allmogemålarna 1750-1900*: "Hans Westerholm kom att anamma sin lärares färgskalor, men nådde aldrig samma tekniska fulländning som Thölgren. Han har en viss symmetri i sina målningar, men blommornas utförande är enklare, om än personliga". Mot slutet av århundradet ägnade sig Hans mest åt slätmåleri. I boken finns verk av både Töhlgren och Hans i färg.

(Namnet Töhlgren förekommer också i formen Thölgren.)

Hans Westerholm var enda målare i Jakobstad fram till 1858, då en andra målarmästare, vid namn Österberg, antogs av stadens borgerskap. Med den nya näringslagen år 1876 infördes näringsfrihet som medförde att allt flera målare inrättade verkstäder i staden.



Vaggan från Terjärv och hörnsåpet från Kronoby har Hans dekorerat. Det var vanligt att bönderna kom till målaren med möbler, kärror och slädar mm som de själva gjort.

Hörnsåpet målade Hans år 1853. Här under kan vi betrakta blomsterdekorationen

från 1858 på dörren av ett 1700-tals hörnsåp. Dessa blommor för mina tankar till Dalarna där kurbitsmåleriet florerade just under den här tiden.

(Fotograf Raul Pohjonen, vaggan och skåpdörr.)



På fakturan över arbeten som Hans gjort åt apotekaren Victor Schauman under år 1854 fanns arbeten av allt från att ha målat dockor till att ha målat och lackerat en schäs, målat väggarna i apoteket och i apotekarens bostad, vitlimmat 8 större och mindre tak, målat fönster, dörrar och en barnvagn grön med svarta ränder mm.

Målarmästare Hans Westerholm dog den 30 juni 1902 och jordfästes på Gamla gravgården i Jakobstad strax innan han skulle ha fyllt 77 år.

Där vilar han under ett vackert gravkors på högra sidan då man kommer in genom huvudporten. Helenas kors står vid häcken bakom och deras gemensamma son Hans Wiktor Ivars kors finns på upphöjningen framför huvudporten.

I sin familjebibel har Hans skrivit in följande text:

*Så vandre vi all verdens väg
Den ena med den andra
Kom ho du är och öfverväg
Hwart hän du snart skall vandra.*



(Fotograf Anne Yrjänä, skåp)



Apottekaren Herr V. Schauman		Debet
		Silfver Rikd.
1879	Jan Målat et par ränker Svart och färmispat	- 15
	Feb Målat textad och färmispat en flaska oleum Amygd.	- 5
	April et par ränker brun	- 10
	Maj Målat en barn vagn grön med Svarta ränder	- 37
	Målat och Lakerat en Schäs	375
	Målat en större dubbell Skåp Sjäkaranda	2-
	Slipat och färmispat	- 30
	Målat en köllar dörr på båda Sidor	- 1-
	Målat et mat bord gul ofärmispat	- 10
	en fugga Svart vet och röd	- 40
	Målat en blumburk med en buncke grön och Svart	- 160
Sept	vitummat & större och mindre stak arbetslön	165
	Målat veggarna i Apoteket öljefärg arbetslön	315
	Dito pilaster och listverk diskar och Skrank arbetslön	3-
	Målat 5 större Möbler och 18 stolar gul Ekfärg arbetslön	170
	Lappat och Målat Tåmburn och Smörj kammarn	120
	arbetslön	140
	Dito provisorernas kammar arbetslön	9
	Dito Säng och Barn kammarn arbetslön	150
	ompendt Lappat och målat Her apotekarns inre rum	27
	arbetslön 1 rub. 50 kop. Dito Contoret Dito och dra-	210
	fererat arbetslön 2 rub. 70 kop.	- 6
	Pipvet färg och målat 2 fönster 2 2/3 Dito 4 fönster 2	- 35
	tänar 6 par indra fönster en gång arbetslön	- 10
	Tillfat 9 tt lim 2 1/2 kop. per tt	
	Dito 6 tt krita a 35 kop. per tt	
Nov	Grundat en påhus fönster båga	
Dec	målat 4 lag dochar anfigtet och kroppen	
	Dit 4 trä Lockor	
	Summa	3258

Betalt

Jacobsbad den 18 Januari 1855

H. Westerholm

Målarmästare Karl Gustaf Westerholm 30/10 1867- 25/1 1924



Året är 1903, Gustaf är 35 år, har hustru och fyra barn. **Rachel Alice Maria**(1902-1975) sitter i sin mamma Johannas (Hannas) famn. **Elvi Mathilda** (1891-1918) stående och **Gösta Mathias** (1893-1975) stående med lillebror **Thor Viktor** (1896-1967) sittande framför sig. Gustafs far Hans är död och Gustaf omnämns som ägare till tomt 119 på Hamngatan 1 A och är målarmästare. Gesällbrevet utfärdades av Jakobstads Handtverks- och Fabriks-förening år 1887 då Karl Gustaf var 20 år gammal. Yngsta dottern **Irma Sofia** finns inte med på familjefotografiet. Hon föddes 1906 (Död 1981).



Ångsegelfartyget **City of Paris** försett med både master och skorstenar. Inv.nr1645 på Jakobstads museum. Målat av Gustaf kring sekelskiftet.

Karl Gustafs skolgång:

Folkskolan i Jakobstad hade eleven i Högre afdelningen, Gustaf Westerholm, genomgått den **30 maj 1881**. Hans lärare var John Holgers. Vitsordsskalan var 6 – 1. Det var ett gott betyg med 6 i uppförande och handarbete, 5 i teckning, naturkunnighet och religion. Gustaf hade försummat 4 timmar, han var **13 år gammal**.



Den 15 maj 1885 erhöll Gustaf ett intyg över att han flitigt begagnat sig av den undervisning som meddelats i söndagsskolan. Gustaf var då **17 år gammal**.

Söndagsskoleeleven Karl Gustaf Westerholm, som blifvit inskrifven i Söndagsskolan den 15 januari 1882, har flitigt begagnat sig af den i skolan meddelade undervisning och kan skrifva sitt modersmål samt eger kännedom i räknekonstens elementer, hvilket intygas.

Jakobstad, den 15 maj 1885.

K.E. Nordberg,

t.f. föreståndare för söndagsskolan

Utdrag ur Jakobstads historik III sid.

218-220 angående **söndagsskola i Jakobstad**:

Genom en förordning af den 19 januari 1842 hade påbjudits att söndagsskolor för lärlingars och gesällers undervisning i kristendom och räkning skulle inrättas i flertalet af Finlands städer. Också i Jakobstad öppnades omedelbart en sådan skola.

Enligt ett förfogande af guvernören af den 31 december 1843 hölls två gånger om året examen med eleverna. Skolan indrogs, då läroverken från Wasa inflyttade i staden, men öppnades åter på 1860-talet.

Söndagsskolan lydde under en direktion, till hvilken på 1870-talet hörde doktor Gustaf Borg, rektor August Höckert, apotekaren V. Schauman, rådman E.J. Björkman, handlanden P.G.Böckelman och skraddaren A.F.Engström.

Gustaf var 20 år gammal då han erhöll sitt **gesällbrev den 14 november 1887**.

Gustaf var en mångsysslare vid sidan av målandet, bl.a. uppfinnare. Ett patent på **Ventilerad Stolp-Sockel** som godkändes 1912 av patentverket fick tyvärr inte den framgång han önskat. Han beskriver sin uppfinning så här:



”...**Min uppfinning** afser att ventileras och fästa telefon, telegraf och likartade stolpar af trä eller annat material som lätt skadas af röta.

Uppfinningen består af en ihålig pelare hafvande fot, sidor och hufvud, samt sålunda konstruerad att när stolpen är fästad i densamma den bevarar stolpen från att komma i beröring med jorden, tillika lämnande luftrum emellan sockeln och stolpen till dennes hela längd....”



Soffan som systrarna Irma och Rachel sitter på tillverkade Gustaf som fästmansgåva åt sin blivande hustru Hanna Widman. I dag, 125 år senare, älskar Gustafs och Hannas barnbarns barnbarn att sova i den.



Målarmästare Karl Gustaf Westerholm dog den 25 januari 1924 i Jakobstad.

Han vilar i den Westerholmska graven på Gamla gravgården. Hanna dog år 1956.

Tillbaka till år 1903. Afrikafebern hade drabbat Gustaf som beslöt sig för att söka sin lycka i guldgruvorna i Transvaal.

Han gav sig av från Hangö den 15 augusti. Först med S/S Urania till England varifrån resan fortsattes med Briton (rederi Union Castle) till Kapstaden. Resans pris var 340 mk.

Hemma i Jakobstad skriver hustrun Johanna dagen efter avfärden ett kort till sin syster Ellen i Härnösand: *"Nog är jag ganska frisk nu men sorgen öfver all måtta ty igår reste ju Gustaf. Ej vet jag huru det skall börja gå för oss. Men man måste väl lemna allt i Herrens hand. ..."*

Hanna blev ensam med att sköta om fyra barn, hus och hem och kände säkert stark oro för hur Gustaf skulle klara sig i Afrikas gruvor.

Intyget här nedan visar att hustrun hade fog för sin oro. Det är ett kompetensintyg för att kunna leda, planera och utföra sprängningsoperationer.

I **Johannesburg** jobbade Gustaf som förman i en guldgruva. Barnbarnet Gustaf, Thors son, har berättat att farfar Karl Gustaf inte trivdes med arbetsuppgiften. De svarta arbetarna behandlades



mycket illa och det hade Gustaf svårt att tolerera. Själv fick han kritik för att han behandlade de svarta för humant. Sonsonen Gustaf har berättat om en stackars svart arbetare som Karl Gustaf tyckte så synd om att han gav sin skjorta åt honom. Efter det kunde den svarte mannen ha gjort vad som helst för honom.

Karl Gustaf var väldigt naturintresserad och fick ihop en stor fjärlissamling som han sedan, enligt hörsägen, donerat till samskolan i Jakobstad.

År 1905
är Karl
Gustaf



tillbaka i Jakobstad igen. Det enda guld han kom hem med var den guldbrosch som han förärade hustrun Hanna, ett guldmynt med hackor och spadar.

I vissa kyrkböcker på 1900-talet har Karl Gustaf också benämnts väktare. I ett arbetsintyg från den 1 maj 1906 framkommer det att han från den 11 november 1905 till sista april 1906 tillhört Jakobstads poliskår såsom konstapel.

Tredje och fjärde generationen målare Westerholm

Thor Viktor Westerholm 1896-1967 och sonen Gustaf Thorsson Westerholm född 1938



Målarmästare **Karl Gustaf Westerholm** dog 25 januari 1924. Hans änka **Johanna (Hanna) Westerholm** (f. Widman) levde till den 11 oktober 1956, de sista åren på De gamlas hem. När Johanna fyllde 80 år den 12 juni 1949 samlades närmaste släkten på Villa Björkliden, den westerholmska villan på Östanpå. Se bilden ovan.

Hanna sitter *i mitten* med sonen **Gösta** på sin högra sida och sonen **Thor** på den vänstra. Dottern **Irma Holmström** (f. Westerholm) står rakt bakom sin mamma med dottern **Britta Holmström** (gift Forsman) framför. Vid Göstas högra sitter hans svärmor **Johanna Miettinen**. Övre raden från vänster: **Ragni Holmström** (gift Lindvall), **Inga Westerholm** (gift Headrick), **Margit Westerholm** (f. Höglund), **Hellin Westerholm** (f. Miettinen), Irma Holmström, **Helfrid Berg** (f. Allardt) och **Ellen Widman**, syster till Hanna.

Främsta raden: **Gustaf Thorsson Westerholm**, **Kurt Holmström**, **Thord Therell** (familjevän från Sverige) och **Laila-Ester Höglund** (kusin till barnen Westerholm).



Gösta och Hellin var barnlösa. Inga och Gustaf är Thors och Margits barn, storebror Sven är vuxen och utflugen. Han för sjömanstraditionen vidare med kaptensbetyg några år senare.

Ragni, Kurt och Britta är Irmas barn. Helfrid är sjömannen Matts Karlsson Jussilas och Maria Sophia Hämmäläinens barnbarn Agdas dotter.

Hannas dotter **Rachel**, på fotografiet här bredvid, vistades i flera repriser på Östanlid sanatorium. Hon levde ogift och förblev barnlös.



Thor Viktor Westerholm
3/3 1896 - 1/4 1967

Under åren 1920 – 1929 prövade Thor sin lycka i Amerika med "Måleriäffär Thor Westerholm" stationerad i New York. Det var då Thor sökte upp sin farbror Sven som i sina ungdomsår rymde från fregatten Equator i Philadelphia. På fotografiet ser vi Sven med vit skärmmössa, Thor till höger bredvid Svens fru Kate Gheam. Mannen på bänken vänster om Sven är Gösta Malmberg. Gösta återvände till hemstaden Jakobstad ca 1924.

År 1959 emigrerade Thor till Amerika. Med honom följde hustrun Margit, barnen Gustaf och Inga samt den då 110-åriga målerifirman. Efter en tid i New York överlät Thor firman åt Gustaf och fortsatte själv som anställd i sonens firma.

I USA gick målerifirman bra och familjen trivdes. Gustaf gifte sig med Birgitta Långsjö från Jakobstad. Ingendera av deras två söner ville fortsätta med målerifirman och på det viset blev Gustaf den fjärde och sista länken i det måleri som hans farfarsfar Hans Westerholm grundade år 1849. Firman fyllde 150 år vid Gustafs pensionering år 1999. Vi ser Gustaf på bild här nedan med Hamngatan på tavlan i bakgrunden.



Kvar i Jakobstad vid Hamngatans början står den lilla röda stugan och den gula Westerholmska villan, en vy som har förevigats på otaliga postkort och tavlor. I dag finns en damfrisering i "de tappra sjömansänkornas stuga", den gamla skomakarverkstaden. Men den gula villan suckar med flagnande fasad. Det är ägaren, staden Jakobstad, som slarvat med underhållet av fastigheten. Man får hoppas att staden medan tid är tar itu med den renovering som länge "varit på tapeten". Det vackra huset är mycket gammalt och sedan 1978 skyddat i stadsplanen. Det hör ihop med Jakobstads stadsbild där det står bredvid brandstationen och Strengbergs, vid infarten till Hamngatan, Jakobstads utan tvivel vackraste gata med så många gamla välvärdade hus som vittnar om gångna tider med mer eller mindre kända invånare.

Slutord:

Sjömannen **Matts Widman**, min mormors far, född år 1826 på Lassila gård i Kovjoki och sjömannen **Matts Karlsson Jussila**, min mormors morfar, född år 1805 på Jussila gård i Munsala visste nog knappast att de var sysslingar (tremänningar). **Lars Larsson** (1693-1764) och **Elsa Karlsdotter Rank** född 1682 i Munsala, Monå, hade två söner **Carl** och **Johan**, båda födda 1724. Mycket troligt att de var tvillingar, kanske rentav identiska tvillingar. Det förblir en hemlighet då datum fattas. Matts Widman härstammade från Carl och Matts Jussila från Johan. Carls och Johans föräldrar Lars och Elsa var alltså de båda sjömännen Matts' gemensamma anföräldrar på bondehemmanet Rank i Monå, Munsala.

Inte tror jag heller att min morbror, målarmästaren **Thor Westerholm**, kände till att han var småkusin med sin hustru **Margit Höglund** som i sin tur också var småkusin med sin svärmor, Thors mamma **Johanna (Hanna) Westerholm**, född Widman. Margits morfar **Kristian Karlsson Jussila** var bror till Matts Karlsson Jussila. Det var Kristian som övertog Jussila gård i Munsala efter fadern **Karl Mattsson Jussila** (8/4 1780 – 27/2 1852).

Ett okänt kort finns det. Min mormors mormors mor Greta Hämläinen kom som piga till Jakobstad i slutet av 1700-talet? Men varifrån kom hon och vem var hennes föräldrar? Och vem var min mormors mormor Maria Hämläinens far?

Fastän vi har våra sjömän och målare i mormors och morfars släkt är nog jordbruket det gemensamma ursprunget. Blickar man längre tillbaka i tiden var de flesta bönder med rötterna djupt i den österbottniska jorden, i Vörå, Munsala, Kronoby, Jeppo, Kovjoki och Kimo.

Britta Forsman (född Holmström), juli 2015

Källor:

Alma Söderhjelm: Jakobstads historia
 Kyrkböcker
 Mantalslängder, röst- och kontrollängder
 Gamla brandförsäkringar
 Tidningsurklipp (Jakobstads Tidning)
 Gamla dokument, bouppteckningar, fullmakter, köpebrev med mera
 Benjamin Töhlgrens testamente och bouppteckning
 Raul Pohjonen: De österbottniska allmogemålna 1750-1900
 Namn och befarenhetsrullor öfver sjömanskapet i Jakobstad
 Loggböcker
 Pass- och passagerarlistor
 Jakobstads Rådstuvurätts protokoll
 Monå byaforskare: Sendtjyyvon, andra bandet
 Jussila byforskare: Jussila från Åkvarnen till Jossholmen
 Alarik Ahlström :Bilderna ur Jakobstads sjöfartshistoria
 Woldemar Backman: Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun

Johan Mattsson Widman	Född 07.08.1780 #2	Matts Widman d.ä.	Född 1744 #4	Munsala, Monå, Gift 23.02.1766 Död 30.08.1803 Munsala, Monå, Rank		
Munsala Död 16.01.1846 Nykarleby, Koyjoki, Lassila gård	Maria Carlsdotter	Född 12.12.1746 #5 Död 22.08.1811 Munsala, Monå, Rank	Carl Larsson Rank #10 Född 1724 Munsala, Monå, Rank Gift 1746 Död 1.05.1764 Bör till Johan f. 1724 (se efterskrift)	Född 03.08.1726 #11 Nykarleby Död 11.10.1800	Lars Larsson	Född 1693 #20 Död 19.03.1764
Matts Widman d.y.	Född 12.06.1826 #1 Nykarleby, Koyjoki, Lassila hemman	Erik Jakobsson Lassila	Född 09.09.1751 #6 Nykarleby, Koyjoki, Lassila hemman Gift 30.10.1774 Död 23.09.1789 Nykarleby, Koyjoki, Lassila hemman	Jakob Eriksson Lassila	Född 1725 #12 Nykarleby, Koyjoki, Lassila Gift 04.11.1747 Död 24.11.1796 Nykarleby, Koyjoki, Lassila	Erik Jönsson
Jakobstad Död 26.06.1882 Surabaya, Java (död i kolera) Make/maka: Sofia Karolina Karlsson	Margareta Eriksdotter Lassila	Brita Andersdr	Född 1728 #13 Död 18.02.1778 Nykarleby, Koyjoki, Lassila hemman	Susanna Jakobsdotter Lassila #25 Född 1702 Död (öre mannen)	Född 1707 #24 Död 28.06.1765	
Född 22.08.1789 #3 Nykarleby, Koyjoki, Lassila hemman Död 25.10.1840 Nykarleby, Koyjoki, Lassila hemman	Catharina Larssdotter	Lars Gustafsson	Född 01.09.1756 #7 Nykarleby, Högbacka, Kyrkbyn Död 05.01.1809	Gift 14.09.1755 #14		Maria Mattsdotter #15

Erik Johansson West #2 Född 14.12.1788 Våra, Rekipeldo, West Gift 06.12.1812 Död 31.08.1874 Våra, Tuckur, Isamaki torp.	Johan Mattsson West #4 Född 28.01.1756 Våra, Rekipeldo, West Gift 16.12.1779 Död 31.05.1809	Matts Johansson West #8 Född 04.02.1726 Våra, Rekipeldo, West Gift 04.12.1748 Död 04.08.1794 Våra, West	Johan Mattsson West #16 Född ca 1700 Gift 09.12.1723
Beata Zachariasdatter Herr #5 Född 11.01.1757 Våra, Karvsor Död 25.02.1795 Våra	Maria Mårtensdatter #9 Född 26.02.1727 Våra, Jorjala Död 16.12.1808	Maria Mårtensdatter #9 Född 26.02.1727 Våra, Jorjala Död 16.12.1808	Maria Sigfersdatter #17 Född 31.8.1692
Hans Westerholm #1 Född 20.07.1825 Våra, Reipelt (Rekipeldo), West Gift 22.07.1849 Död 30.06.1902 Jakobsbad Make/makar: Brita Caisa Andersdatter Rudnas	Zacharias Henriksson Jässis #10 Född 28.06.1731 Låtax Gift 11.12.1754 Död 22.08.1808 Karvsor, äldertorn. Var ånk. sed. ett år	Zacharias Henriksson Jässis #10 Född 28.06.1731 Låtax Gift 11.12.1754 Död 22.08.1808 Karvsor, äldertorn. Var ånk. sed. ett år	Måren Michelson #18 Gift 05.12.1725
Bria Hansdatter Israels #3 Född 27.11.1791 Våra, Rekipeldo, Israels Död 06.09.1871 Våra, Tuckur	Maria Gustafsdatter Herr #11 Född 03.12.1731 Våra, Karvsor Död 10.12.1807 Våra, Karvsor	Maria Gustafsdatter Herr #11 Född 03.12.1731 Våra, Karvsor Död 10.12.1807 Våra, Karvsor	Anna Johansdatter #19 Född ca 1705 Död 02.04.1741
Hans Sunesson Israels #6 Född 09.03.1749 Våra, Reipelt, Israels Gift 03.06.1777 Död 07.05.1809 Våra, Reipelt, Israels	Sune Hansson #12 Född 01.12.1726 Sverige, Småland, Wrankunge, Skarstorf Gift 14.09.1746 Våra, Reipelt, Israels Död 02.10.1798 Våra, Israels	Sune Hansson #12 Född 01.12.1726 Sverige, Småland, Wrankunge, Skarstorf Gift 14.09.1746 Våra, Reipelt, Israels Död 02.10.1798 Våra, Israels	Henrik Henriksson Jässis #20 Född 05.06.1698 Död 03.08.1750
Lisa Mattsdatter Miemois #7 Född 07.08.1758 Våra, Keskis Död 31.07.1798 Våra, Reipelt	Anna Hansdatter Israels #13 Född 19.09.1724 Våra, Reipelt, Israels Död 26.01.1805 Våra, Reipelt, Israels	Anna Hansdatter Israels #13 Född 19.09.1724 Våra, Reipelt, Israels Död 26.01.1805 Våra, Reipelt, Israels	Beata Sakrisdatter #21 Född 19.06.1701 Död 17.05.1751
Matts Samuelsen Miemois #14 Född 08.08.1726 Våra Gift 22.12.1749 Keskis by Död 21.09.1789 Våra, Miemoisby	Hans Mattsson #25 Född 00.07.1689 Död 28.05.1766	Hans Mattsson #25 Född 00.07.1689 Död 28.05.1766	Gösta Simonsson Herr #22 Född ca 1705 Gift 24.11.1723 Död 10.11.1759
Anna Jacobsdatter #15 Född 00.08.1721 Död 10.04.1801 Våra, Miemoisby	Brita Johansdatter Israels #27 Född 00.00.1701 Död 22.06.1780	Brita Johansdatter Israels #27 Född 00.00.1701 Död 22.06.1780	Margeta Erichsdatter #23 Född 1690 Död 17.12.1757
Karin Henriksdatter #29 Född 00.06.1685 Död 10.02.1771	Samuel Simonsson #28 Född ca 1687 Död 24.4.1780	Samuel Simonsson #28 Född ca 1687 Död 24.4.1780	Hans Georg Sommer #24 Född ca 1700

Anders Jakobsson Rudnäs #2 Född 03.06.1801 Kronoby Gift 09.06.1826 Kronoby Död 13.09.1847 Kronoby	Jakob Johansson Störvikar Rudnäs #4 Född 08.11.1775 Kronoby, Bråth Död 27.11.1832 Kronoby, Rudnäs	Johan Hummer #16 Född 26.12.1731 Karleby, Ränni Gift 23.05.1759 Vikar Död 04.01.1793 Kronoby, Störvikar	Hans Johansson Liljvikar #18 Född 23.03.1705 Gift 1724 Död 14.04.1781
Anders Christophersson Bäck T. Rudnäs #10 Född 26.11.1753 Kronoby, Bråth, Bäck hemman Gift 21.06.1777 Kronoby Död 13.12.1838 Kronoby, Rudnäs, Hårdas	Brita Magdalena Andersdotter Rudnäs #5 Född 28.05.1778 Kronoby, Tranubäck gård Död 25.10.1832 Kronoby	Christoffer Johansson Sandbacka * #20 Född 00.07.1718 Gift 1737 Död 18.02.1787	Maria Cnuttdotter #19 Död 1744
Brita Magdalena Andersdotter Rudnäs #5 Född 28.05.1778 Kronoby, Tranubäck gård Död 25.10.1832 Kronoby	Brita Johansson Krokfors #6 Född 26.05.1774 Krokfors Gift 27.10.1796	Malin Mattsdotter Huggare #21 Född 00.09.1715 Död 29.01.1796	Peter Hård #22 Född 22.02.1709 Gift 1735 Död 16.05.1760
Brita Caisa Andersdotter Rudnäs #1 Född 13.02.1827 Kronoby, Rudnäs Gift 22.07.1849 Död 29.08.1868 Jakobsåsd Make/makar: Hans Westerholm	Erik Jacobsson Krokfors #6 Född 26.05.1774 Krokfors Gift 27.10.1796	Malin Mattsdotter Kiemmer #23 Född 11.11.1717 Död 18.01.1754	Brita Mattsdotter Kiemmer #23 Född 11.11.1717 Död 18.01.1754
Brita Eriksdotter Sunde #3 Född 20.10.1799 Kronoby	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Matts Jacobsson Björk-Störvikar #24 Född 00.09.1718 Gift 02.10.1744 Död 22.05.1792	Brita Mattsdotter Sunde #25 Född 01.02.1725 Död 12.05.1792
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Eric Mattsson Kattilakoski-Borgarbacka #26 Född 16.04.1729 Gift 01.06.1750 Död 16.01.1795	Eric Mattsson Kattilakoski-Borgarbacka #26 Född 16.04.1729 Gift 01.06.1750 Död 16.01.1795
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Maria Andersdr Borgarbacka #27 Född 05.03.1731 Död 17.06.1752	Maria Andersdr Borgarbacka #27 Född 05.03.1731 Död 17.06.1752
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Matts Mattsson Tyll #28 Född 26.06.1723 Gift 17.05.1747 Död 07.08.1804	Matts Mattsson Tyll #28 Född 26.06.1723 Gift 17.05.1747 Död 07.08.1804
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Brita Olofsdotter Sunde #29 Född 22.02.1724 Död 20.02.1805	Brita Olofsdotter Sunde #29 Född 22.02.1724 Död 20.02.1805
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Johan Andersson Tuomisalo #30 Född 05.12.1727 Gift 28.11.1749 Död 02.10.1795	Johan Andersson Tuomisalo #30 Född 05.12.1727 Gift 28.11.1749 Död 02.10.1795
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858	Lisa Gabrielsdotter Högbacka #31 Född 26.02.1731 Död 09.10.1793	Lisa Gabrielsdotter Högbacka #31 Född 26.02.1731 Död 09.10.1793
	Brita Johansson Sunde #7 Född 28.10.1778 Kronoby, Hopsala, Sunde Död 21.03.1858		